

Fons (Alfons) Bonekamp

Op de website van Stichting Actieve Senioren Angeren (SASA) valt het volgende te lezen: "In 1955 zijn de eerste stappen ondernomen om in Angeren een uitgaansdag voor de bejaarden, toen de gebruikelijke naam „Ouden Van Dagen" te gaan organiseren, als initiatiefnemers de dhr. H. Peters en dhr. T. Willemsen. In 1956 was de eerste uitgaansdag van "Ouden Van Dagen" uit Angeren. Ze gingen voor de eerste keer met drie volle bussen op pad. De benodigde gelden kwamen bijeen door collectes huis aan huis, bij bruiloften en partijen te collecteren enz. Diverse personen hebben er meegeholpen om het Comité „Ouden Van Dagen" op te richten." Als één van de oprichters werd 'Meester Bonekamp' genoemd. Meester Bonekamp was hoofd van de R.K. school.

Een zoon van Meester Bonekamp was Fons (Alfons) Bonekamp. Fons verkoos een priesteropleiding te volgen. Fons was tijd en studiegenoot van Jo Wieland. Zij werden tot priester gewijd op 12(?) mei 1946. Op de navolgende groepsfoto schijnen ze beide als seminariestudenten voor te komen.



Aan de levensloop van Jo Wieland wordt een separaat artikel besteed. Hier beperken we ons tot Fons Bonekamp. Fons raakt enige tijd buiten beeld. In een editie van De Tijd/De Maasbode van 30

25 jaar geloften: 25 sept.: Vincentius de Kort, Thomas de Leeuw, Eugenius Weevers, Prosper Bleijs, Raphael de Jong, Cyrillus Lubbers, Alfons Bonekamp, Adrianus Gruijters, Damiaan van Deijnen, Henri Fennis, Paulinus Kortooms, Ernest Wieland, Rene Bosman, Pius Visser, Stephanus Elfrink, Jozef Janssen; 27 dec.: Alexis Daalhuisen, Nivardus de Vrind.

december 1965 is sprake van het feit dat Fons op 25 september 1964 zijn '25 jarige gelofte' heeft beleefd.

Vervolgens, in een item wat Mokum TV (1965?) over een pensioonaat Huize Sint Jan in Zeist maakte (of wilde maken, dat is niet helemaal duidelijk), komt de naam 'Fons Bonekamp' weer in beeld. Hij wordt daar genoemd als directeur van Huize Sint Jan te Zeist. Op de website over dat TV-item wordt een en ander over Fons vermeld: *"Bonekamp, Fons (Alphons). Kwam uit Denekamp, directeur van Huize Sint Jan te Zeist. Alphons was in de jaren 60 naar Zeist gekomen. Was geen kruisvaarder, maar priester van een orde die zich assumptionisten noemde; naar de overtuiging dat Maria na haar dood ten hemel is opgenomen. Bonekamp woonde niet op Huize Sint Jan, maar samen met andere leden van zijn congegratie iets verder op in een villa aan de Utrechtseweg (richting Utrecht). Pater Bonekamp was orthopedagoog en schreef als scriptie een pedagogisch standaardwerk over opvoeding van jongeren. Werd door iedereen Dirk (van directeur) genoemd. Sommige ouders waren nogal geschokt omdat ze dachten dat hun zoontje de brutaliteit beging om de priester-directeur bij zijn voornaam aan te spreken. Heel af en toe nam hij pupillen mee naar zijn ouders in Denekamp, waar die o.a Suikerbrood te eten krijgen. Trad later uit het priesterschap om te trouwen met zijn secretaresse Elly. Ze kregen twee dochters en een zoon. Na Sint Jan als orthopedagoog werkzaam geweest in het Wilhelmina kinderziekenhuis en na zijn pensionering in kinderdagverblijf de Molenhorst.*

Math Weerens heeft hem in oktober 2000 nog bezocht in verpleeghuis De Heremalerhof in Harmelen. Fons Bonekamp was toen al niet meer aanspreekbaar en wist niets meer van vroeger of van heden. Van Frank-Paul Bonekamp, zoon van Fons Bonekamp, ontvingen wij het bericht dat zijn vader op 20 juli 2003 was overleden aan de gevolgen van Alzheimer. Hij is tot zijn dood getrouwd gebleven met Elly. "

Eef Hofs weet te melden: *"Wij hebben in De Meern gewoond van 1969 t/m 1974. Fons Bonenkamp heeft na zijn uittreden ook in De Meern gewoond. Ik heb hem daar in de eerste helft van de jaren 70 van de vorige eeuw enkele keren kort gesproken. Hij was toen getrouwd."*

In bovenstaand citaat wordt gewezen op een pedagogisch standaardwerk als scriptie over opvoeding van jongeren. Daarna promoveert hij op een onderzoek naar hoe ouders van stervende kinderen te begeleiden.

BEVORDERD TOT DOCTOR IN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN:
Te Amsterdam (U.v.A.) A. L. M. BONEKAMP op proefschrift *Ouders van ernstig zieke en stervende kinderen. Een orthopedagogisch georiënteerde benadering van klinische interactieprocessen.*

In 1971 schreef Bonekamp in een uitgebreide bijdrage in Jeugd en Samenleving over alle zaken waarmee zieke kinderen in ziekenhuizen te maken krijgen, waaronder de relaties van het zieke kind met de arts en de verpleging, de psychosociale aspecten van ziek zijn, en de rol van spelen en leren in het ziekenhuis. Hij trok de belangrijke conclusie dat onderwijs gedurende de ziekteperiode bijdraagt aan de persoonlijke inzet tot herstel van de ziekte.

Bronnen:

<https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=alfons+bonekamp&coll=ddd&sortfield=date&identifier=ddd:011233762:mpeg21:a0168&resultsidentifier=ddd:011233762:mpeg21:a0168>

<http://members.chello.nl/m.elfers/stjan00.htm>

Email van Eef Hofs

Ned. T. Geneesk., 123, nr. 46, 1979

<https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1979120000002a.pdf>

<http://www.annabosman.eu/documents/LeendersEtal2001.pdf>