

A.S.J.L. Snoeren

De pastoor die bij de Angerense bevolking de meest positieve herinneringen oproept, is Albertus Stephanus Jozef Lebuïnes Snoeren. Deze persoon kenmerkte zich door zijn positieve inslag en levensluchtige gemoed. Welke oudere Angerenaar herinnert zich niet dat hij op een zonnige dag met open dak van zijn – ik meen een - Triumpf door Angeren reed al zwaaiend met zijn hand boven het dak uit? Of de introductie van de ‘kermiscollecte’ waarbij tijdens het geld inzamelen draaiorgelmuziek ten gehore werd gebracht? Of hoe in zijn tijd de kerk afgeladen vol zal (zelfs mensen uit omliggende dorpen kwamen ervoor naar Angeren) tijdens de zogeheten Beatmissen op zaterdagavond. Zelf heb ik bijzonder mooie herinneringen aan de wijze waarop hij onze huwelijksmis een geheel op ons als bruidspaar afgestemde invulling wist te geven (zich tot mijn ouders richtend: “We laten Harrie hier in Angeren niet meer gaan, meneer en mevrouw Arends!”).

Kortom een in vergetelheid geraakte memorabele persoonlijkheid.

Hoe intens de wisselwerking tussen deze pastoor en zijn discipelen ook geweest mag zijn, op internet is niet veel over hem te vinden. Zelfs niet (meer) hoe hij de Telegraaf wist te halen door langs het veld op sportpark De Poel een reclamebord liet plaatsen met de oproepende tekst: “Na sport en werken denk ook aan beide kerken”. Daarvoor moet je naar de website van S.V. Angeren. En er schijnt in zijn tijd een heuse “Parochiegids St. Bavo, Angeren” (Gedrukt, geïllustreerd, 1974. 1 deel) te zijn uitgegeven. Maar daar heb ik de hand nog niet op kunnen leggen.



(Ongeveer) het enige wat op internet is te vinden is de formele geschiedschrijving: Albertus Stephanus Jozef Lebuïnes Snoeren, zoon van Alphonsus Johannes Snoeren en Anna Maria Korz, is geboren te Arnhem op zaterdag 26 december 1914, overleden te Zevenaar op vrijdag 12 april 1985 en is begraven te Angeren op dinsdag 16 april 1985. Na zijn priesterstudie is hij gewijd op 22 juli 1940, daarna kapelaan te Weerselo (1941-1943), te Harlingen (1943-1954) en te Utrecht (1954-1961). Daarna is hij pastoor te Beesd (1961-1967), te Oldenzaal (1967-1971), te Beuningen (1971-1972) en te Angeren (1972-1985).

Eigenlijk een veel te lage ‘score’ voor zo’n opmerkelijke persoonlijkheid.

Hiernaast en hierna enkele scans van krantenartikelen die de loopbaan van Albert Snoeren bevestigen.

Goudse Courant 22 juli 1940

BEROEPEN, BENOEMINGEN ENZ.

Geref. Kerken. Aangenomen naar Hoek van Holland, cand. A. Sybrandy, thans hulp-prediker te Cubaard. -

Roomsch-katholieke kerk. In het aartsbisdom werden benoemd tot kapelaan te Zwolle (H. Michael) Th. G. M. Jacobs, te Heino, A. J. H. Hagdorn, te Weerselo, A. S. J. L. Snoeren (Neomist), tot rector van het Sint Elisabethgesticht der Zusters Franciscanessen van Bennebroek te Leeuwarden, pater B. Jongma

Ned. Herv. Kerk. Ds R. W. Steur, die naar Oldebroek vertrekt, preekte Zondag te Oud-Alblas afscheid.

Doopsgez. Broederschap. Aangenomen naar Amsterdam (vacature ds F. Dijkema) ds G. J. W. den Herder te Drachten.

In het bisdom Haarlem werden benoemd

Leidsche Courant | 1943 | 2
september 1943 | pagina 2

Provinciale overijsselsche zwolsche courant

KERKNIEUWS

Z. H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot kapelaan te Arnhem (H. Hart van Jezus) den weleerw. heer H. B. Doodkorte, tot kapelaan te Utrecht (H. Nicolaas) den weleerw. heer A. A. H. Giesen, tot kapelaan te Groenloo den weleerw. heer H. W. A. Blom, tot kapelaan te Colmschaten (Schalkhaar) den weleerw. heer A. J. A. Olde Lohuis (neom.); tot kapelaan te Deventer (H. Joannes Vianney) den weleerw. heer B. H. J. Lokin, tot kapelaan te Gaanderen den weleerw. heer A. Th. M. Bouman, tot kapelaan te Hamersveld den weleerw. heer G. Koeleman (neom.); tot assistent te Zeist den weleerw. heer H. J. Heyman, tot kapelaan te Doornenburg den weleerw. heer H. M. J. Müter (neom.); tot assistent te Harlingen den weleerw. heer A. S. J. L. Snoeren, tot kapelaan te Weerselo den weleerw. heer G. J. M. Kampfhof (neom.); heeft eervol ontslag verleend aan den weleerw. pater G. J. P. van Duyn-



De Volkskrant 10-08-1961



Nieuwe Schiedamsche Courant | 1965 | 29 december 1965 | pagina 11

40 jaar priester: 25 juli: Th. W. van Dijk, 's-Heerenberg; mgr. drs. H. J. H. M. Fortmann, Seminarie Rijsenburg, Driebergen; mgr. dr. J. A. Geerdinck, vicaris-generaal, Utrecht; drs. J. A. de Goey, Denekamp; A. G. L. Goibach, Hooglanderveen; dr. A. W. Hoegen, Elden; W. H. Knuij, Enschede; H. H. Kruse, Etten; W. J. J. M. Paimans, Boekel; J. B. Pothof, Rietmolen; H. J. J. van Schaik, Amersfoort; J. A. Turt, Fleringen; drs. W. H. L. Verhoeven, Hengelo (O); B. J. Wilmink, Lonneker.

25 jaar priester: 20 juli: S. O. Adema, Netterden; P. J. Beekman, Megchelen. W. C. Boelens, Oldenzaal; A. Th. M. Bouwman, Goor; A. M. Carree, Doorn; H. J. Heyman, Wijnbergen; L. J. van Jaarsveld, Stokkum; W. J. Jongerius, Zutphen; J. A. Klasen, Arnhem; J. A. J. Kleyberg, Utrecht; P. Kok, Vierakker; A. G. Menting, Kockengen; H. J. Meulenbroek, Rekken; dr. K. L. Reckers, Bentelo; B. P. F. Rohling, Bilthoven; A. J. E. Schuttelaar, Borculo; H. G. Sleyfer, Doetinchem; A. S. J. L. Snoeren, Beesd; B. L. J. Stockmann, Utrecht; J. J. M. Veldman, Olst; A. J. H. Visscher, Baarn; J. A. Wielens, Rhenen.

ZONDAG 23 MEI

Regionale omroep Noord en Oost, FM: 96,20 MHz. 97,45 MHz. 88,60 MHz. 18.00-18.15 Literair leven. Redactie Tiny Mulder. C. F. de Vries bespreekt: Johan Fabricius - „Wij Tz'e Hsi, keizerin van China (Leopold, Den Haag). Drs. J. Pop bespreekt: Libbe van der Wal - „Een exempel van deugd" (Leopold, Den Haag). 18.15-18.30 Lichte muziek. Artiesten uit RONO-land op plaat en band. 18.30-19.30 H. Mis uit St. Antoniuskerk te Oldenzaal. Celebrant de zeereerwaarde heer pastoor A. S. J. L. Snoeren, Predikatie door de Weerwaarde heer kapelaan G. A. M. Lesscher. Een koor o.l.v. Theo Wolters zingt de wisselende gezangen van de eerste Pinksterdag en de Missa in Bes van Jozef Haydn (Kleine Orgel Messe). 19.30-20.00 Muziek. Redactie Henk Broekstra. Orgelvoordracht door Johan van Meurs, organist van de der-Aa-kerk te Goningen. Het programma vermeldt werken van Frescobaldi, Banchieri, Hanff, Buxtehude Bach en James.

Een bijzonderheid: een door pastoor Snoeren geleide (Pinkster)viering in Oldenzaal wordt uitgezonden door omroep Regionale omroep Noord en Oost

Friese koerier : onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden 24-05-1969

Bronnen:

https://kranten.samh.nl/goudsche_courant/1941-10-16/3#5,575,444

<http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010379827:mpeg21:pdf>

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=26&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=1115&mizk_alle=snoeren

<https://docplayer.nl/amp/110103479-Provinciale-overijsselsche-zwolsche-courant.html>

<http://www.familiesnoeren.nl/?p=780>