

## Het verhaal achter de boerderij

Een zoektocht van boerderijeigenaren uit de Over-Betuwe naar het verleden van hun boerderij als inspiratiebron voor de toekomst

### De Kroon

*Felix en Marja Loeters uit Angeren*

Dit is het verhaal van Felix en Marja Loeters. Wij zijn gevraagd een verhaal te schrijven over onze boerderij. Ons huis is in 1930 gebouwd en heeft niet echt een historie, omdat wij pas de derde bewoners van het huis zijn.

In 1987 kregen wij de gelegenheid om deze boerderij te kopen van familie. Wij woonden toen in Zevenaar maar besloten toch om te gaan verhuizen, omdat de kans om in het bezit te komen van zo'n boerderij niet zo vaak voorkomt.

Dus verkochten wij ons nieuwbouwhuisje in Zevenaar en stortten ons vol overgave in het nieuwe avontuur. Allereerst besloten wij om het dak te vernieuwen. Dit was een gigantische klus. Vervolgens hebben we de beneden verdieping verbouwd. Omdat de wc en het washok voor op de deel waren hebben we de gang verlengd zodat de wc en badkamer in het voorhuis kwamen. Van twee kleine kamers hebben we een grote kamer gemaakt. De beide schoorstenen die dwars door het huis liepen zijn geheel verwijderd. De bovenverdieping hebben we helemaal gesloopt en weer opnieuw opgebouwd. 3 jaar geleden hebben we van een kamer en de keuken een grote nieuwe keuken gemaakt. Ook om het huis heen blijven we altijd bezig. De totale grondoppervlakte is ongeveer 9.000 m<sup>2</sup>. Vorig jaar hebben we een kikkerpoel aangelegd. Momenteel zijn we met stichting Landschapsbeheer bezig met een nieuwe erfbeplanting. De bedoeling is dat het weiland weer een boomgaard wordt en waarschijnlijk wordt er weer een vuurdoornheg langs de sloot gepoot. Dit om het geheel weer een 'ouderwetse' uitstraling te geven.



### Familiegeschiedenis

De familie Mattijssen bezat een timmerfabriek en een café in Gendt tegenover het gemeentehuis. In 1927 overleed mevrouw Mattijssen. Zij is slechts 58 jaar geworden. In 1929 werd het café door brand verwoest en ze hebben een tijdje voor nood in een oude dokterswoning gewoond. De dokter had al een nieuw huis gebouwd. In de timmerfabriek werden mallen gemaakt voor steentassen. Dit was hun belangrijkste bron van inkomsten. De tijd was zeer slecht, als bijverdienste hadden ze het café dat de Kroon heette. Er werd een nieuwe locatie voor het café gezocht en gevonden in Angeren. Hier bezat de familie al grond. In 1930 werd de eerste steen gelegd door A. Mattijssen.

Met 6 kinderen werd het nieuwe pand betrokken. Vijf kinderen waren al gehuwd. In 1940 overleed vader Mattijssen door een verkeersongeval. In de oorlog is het huis in tweeën gedeeld, om onderdak te bieden aan een gehuwd kind. In 1944 werd de oorlogsstrijd zo hevig dat iedereen geëvacueerd werd naar Doetinchem. Na de oorlog huwde Frits Mattijssen met Anna (?). Twee zussen Cor en Dien betrokken een noodwoninkje in de bongerd.



*Dhr. en mevr. A. Mattijssen*

Frits Mattijssen had een fruitbedrijf. Cor werd lerares in Bommel en Dien huwde een weduwnaar in Didam. Het huwelijk van Frits en Cor bleef kinderloos. In de jaren die volgden werd er steeds meer grond verkocht aan de veiling van Bommel. Dit hele terrein behoorde vroeger bij de boerderij. Toen Frits Mattijssen al op leeftijd kwam en alleen overbleef begon hij zich zorgen te maken over de Kroon. Zijn grote wens was dat het in de familie zou blijven. Zijn petekind, mevrouw Reijmer-Bosman, dochter van Johanna Bosman-Mattijssen werd gevraagd het huis te kopen. De heer Mattijssen mocht tot zijn dood blijven wonen.

In 1987 overleed hij en kwamen wij in de gelegenheid het huis te kopen omdat ik een dochter ben van mevrouw Reijmer-Bosman. Dat het een familiehuis is maakt het toch wel speciaal om hier te wonen.

**I.E. Salverda**

**J.R. Mulder**

**Alterra-rapport 863**

**Alterra, Wageningen, 2003**

ISSN 1566-7197