

## Pastoor Rutjes



Hij was in 1862 theoloog (theoloog; godsgeleerde) aan het seminarie Rijsenburg, als Subdiaken (geestelijke met de laagste graad van wijding). Hij werd priester gewijd op 10 augustus 1863 en kwam in december van dat jaar naar de parochie Zeddum als tweede kapelaan. In 1871 werd Rutjes overgeplaatst naar Amersfoort, waar hij werkzaam was tot hij in 1876 werd benoemd tot pastoor in Vollenhove.

Remigius Everardus Thomas Rutjes is geboren 29-12-1838 in Duiven als zoon van de schoolonderwijzer Johannes Rutjes en overleden op 23-12-1913 in de Pelgromstichting te Zevenaar op een leeftijd van 74 jaar. Hij is op 27 december 1913 begraven op de begraafplaats bij de St. Bavokerk in Angeren.

**KERKELIJKE ZAKEN.**

Men schrijft ons uit Angeren (G.) 10 October 1911:

Het 25-jarig Pastoorsteest van onzen ZeerEerw. Heer Pastoor R. E. T. Rutjes werd heden kerkelijk gevierd. In de versierde parochiekerk droeg de jubilaris dezen morgen een plechtige H. Mis op, daarbij geassisteerd door den ZeerEerw. Heer A. M. Boer, oud-kapelaan der parochie en thans pastoor te Oosterend (P.), als diaken, den ZeerEerw. Heer H. B. Bodifée, Pastoor te Huissen, als sub-diaken, en den WelEerw. Heer P. J. Wirtz, kapelaan der parochie, als ceremoniaris, terwijl als cantores fungeerden de ZeerEerw. Heer C. de Graaff, Pastoor te Doornenburg, en de WelEerw. Heer B. F. de Jong, kapelaan te Gendt. De feestrede werd gehouden door den WelEerw. Heer A. Arends; priester der parochie Angeren en kapelaan te Wageningen, die tot tekstwoorden had gekozen: „Qui curavit gentem suam, et liberavit eam a perditione.” „Hij had zorg voor zijn volk en bewaarde het voor ondergang.” (Eccl. I 4).

Het zangkoor voerde uit de Missa „Lauda Sion” van P. J. Jos Vrancken en het „Te Deum” van Wildbergen. Na de H. Mis werd door eenige jeugdige zangers den jubilaris een feestlied toegezongen.

De ZeerEerw. Heer Rutjes was voor zijn benoeming tot Pastoor alhier eenige jaren als kapelaan werkzaam te Zeddum en Amersfoort, en gedurende tien jaren als pastoor te Vollenhove.

Verslag van Rutjes' 25-jarig jubileum als pastoor van Angeren in dagblad *Het Centrum* van 10 oktober 1911

Zijn publiekelijk meest aansprekende handeling betrof een actie uit die periode, toen hij zich manifesteerde als mede-ondertekenaar (1877) van een Verzoekschrift m.b.t. Wet tot regeling van het lager Onderwijs.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> In die periode poneerden met name katholieken op vele fronten de stelling dat openbare scholen al te nadrukkelijk protestants getinte schoolboeken hanteerden. In 1877 werden in den lande ook de eerste kweekscholen gestart. Niet duidelijk is of het verzoekschrift op het ene of het ander onderwerp betrekking had dan wel op beide.

Tien jaar later, op 30 september 1886, werd hij benoemd in Angeren, waar hij in 1911 zijn 25-jarig jubileum als pastoor van die parochie vierde.

In Utrechtse analen is genoteerd dat hij schriftelijk contact (1890) onderhield met Ferdinand Hubertus Hamer<sup>2</sup>, destijds apostolisch vicaris van Zuidwest Mongolië en later bisschop in die regio. Vermoedelijk kenden ze elkaar uit hun studietijd (seminarie Rijssenburg).

In Duivense archieven is genoteerd dat hij in 1913 een glas in loodraam schonk voor de Mariakapel van de St. Remigiuskerk in zijn geboorteplaats.

#### Conclusie:

De reden dat er in Angeren een straat naar hem vernoemd is, is zeer waarschijnlijk gelegen in het feit dat hij er 25 jaar als pastoor heeft gefungeerd.

#### Bronnen:

<https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&mi aet=1&micode=17&minr=798396&miview=inv2&milang=nl>

[http://www.berghapedia.nl/index.php?title=Rutjes,\\_Remigius\\_Everardus\\_Thomas](http://www.berghapedia.nl/index.php?title=Rutjes,_Remigius_Everardus_Thomas)

---

<sup>2</sup> Ferdinandus Hubertus Hamer (Nijmegen, 21 augustus 1840 - To Tsjeng (huidige Togtoh, Binnen-Mongolië), 25 juli 1900) was een Nederlandse missionaris die in Mongolië tot bisschop werd gewijd en tijdens de Bokseropstand onder de meest afschuwelijke omstandigheden ter dood werd gebracht. Hamer werd geboren in de Nijmeegse Molenstraat. Hij bezocht tussen 1853 en 1860 het bisschoppelijke kleinseminarie Kuilenburg in Culemborg en het priesterseminarie Rijsenburg bij Driebergen. Hij ontving op 10 augustus 1864 zijn priesterwijding in Utrecht.

In Nijmegen is een straat naar hem vernoemd, is er een standbeeld van hem (Molenstraat) en een van de universiteitsgebouwen (op Heijendaal) heet het Bisschop Hamerhuis. Het heeft een Aziatische uitstraling en in dit huis bevindt zich een aan hem gewijd glas-in-loodraam [Wikipedia](#)